



Στη θέα της ανθρώπινης δυστυχίας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 - χίλιες εικόνες, μία πλέξη, άστεγοι...



Όταν ήμουν παιδί έκανα όνειρα για το μέλλον... Φανταζόμουν πόσο μοναδικός και υπέροχος θα είναι ο μελλοντικός κόσμος που είχα σχηματίσει με τη δύναμη της παιδικής μου φαντασίας...

Την πολυτέλεια που θα είχε... Κι όπως χαρακτηριστικά και εύστοχα είπε ένας πολύ καλός φύλος, θυμάμαι που φαντάζόμουν μικρός πως μέχρι το 2000 θα έχουμε ιπτάμενα αυτοκίνητα και φτάσα με στο 2013 και δεν έχουμε καν σπίτι!

Ετούτη η φράση ξεπηδά από το μυαλό μου κάθε στιγμή που στρέφω το βλέμμα μου γύρω και αντικρίζω... απλά περπατώντας στα σοκάκια και στους δρόμους της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης.

Άστεγοι, σε κάθε γωνιά, σε κάθε παγκάκι, σε κάθε πεζοδρόμιο, μέσα σε χαροκόπια, κάτω από στέγαστρα, στο σταθμό... Με μοναδική συντροφιά μερικά στρωσίδια και ένα σωρό από θρυμματισμένα... όνειρα. Κάποτε ήταν οι άνθρωποι της διπλανής μας πόρτας που ξάφινου έχασαν τα πάντα... μα που πάνω απ' όλα συνεχίζουν να είναι άνθρωποι!

Κάθε φορά που φυσάει Βαρδάρης, δυνατός, η σκέψη ταξιδεύει σ' αυτούς τους ανθρώπους... Μα πιο πολύ σαν φυσά... ο ισχυρότερος των ανέμων... αυτός της αδιαφορίας που κρυώνει τις καρδιές των ανθρώπων και τις παγώνει... που τις κάνει να μη λειτουργούν, να μη τινάθουν, να μην αισθάνονται... να είναι σκληρές σαν την παγωμένη πέτρα.

Ο άνεμος αυτός δυστυχώς φυσά και στις καρδιές των τεχνοκρατών των Βρυξελλών και του ΔΝΤ που όπως φαίνεται αγνοούν την κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα. Οι νέες προκλητικές δηλώσεις από τους δανειστές επιβεβαιώνουν ότι δεν έχουν καμία αίσθηση της



πραγματικότητας. Επιμένοντας, χωρίς έλεος, πιέζουν την κυβέρνηση να προχωρήσει στην άρση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και στην επιβολή του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων χωρίς κριτήρια. Το απάνθρωπο και σκληρό επιχείριμά τους: «Άστεγοι υπάρχουν παντού, γιατί όχι και στην Ελλάδα!»

Είναι επομένως τρομακτικό να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος και τη δύνηση του προβλήματος το επόμενο χρονικό διάστημα... που ένας περίπατος στην πόλη θα κάνει το βλέμμα να βουρκώνει ακόμη περισσότερο...

Η ψυχή λυγίζει στη θέα της ανθρώπινης δυστυχίας, παρά την ουσιαστική έχει φωλιάσει μέσα μας... Ευτυχώς, ακόμη υπάρχουν άνθρωποι (αν και ελάχιστοι) με κοινωνικές ευαισθησίες, που προσφέρουν αυτή τη χειρά βοηθείας στο συνάθρωπο που την έχει ανάγκη...

Υπνωτήριο Αστέγων

Μια τέτοια αξιέπαινη χειρονομία κοινωνικής ευαισθησίας και αγάπης προς τον πλησίον μας αποτελεί το «Υπνωτήριο Αστέγων Θεσσαλονίκης», το οποίο εντός των προσεχών ημερών του μήνα που δι

ανύουμε, θα προσφέρει στους άστεγους συμπολίτες μας ένα καθαρό κρεβάτι για να κοιμηθούν, ένα χώρο για να αλλάξουν τα ρούχα τους, να κάνουν μπάνιο και να βρουν προσωρινή στέγη.

Το πολύ σημαντικό αυτό έργο της δημιουργίας του παρόντος καταφυγίου είναι αποτέλεσμα της από κοινού προσπάθειας του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, της «Φίλο πιπάχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» και του ΑΡΣΙΣ (Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων).

Το υπνωτήριο αποτελεί έναν χώρο 750 τ.μ., διαθέτει 74 κλίνες και βρίσκεται στην οδό Ανδρέου Γεωργίου 13 (περιοχή ΒΙΑΛΚΑ). Αγοράστηκε από τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης και παραχωρήθηκε για 10 χρόνια στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνονται λουτρά, στεγνοκαθαριστήριο, αίθουσες συνεδρίασης και ψυχοκοινωνικής στήριξης. (Τον εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του υπνωτήριου χρηματοδότησε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.)

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης, παρεβρέθηκε στα εγκαίνια

που έλαβαν χώρα την Τρίτη 27/11/2013 και χαρακτήρισε «σημαντική την παρουσία ημέρα για την κοινωνική πολιτική, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ατζέντας του δήμου». Επιπλέον, πρόσθεσε πως το «φιλοξενείο» είναι ένα βήμα προς την αναβάθμιση της περιοχής».

Την ίδια ημέρα, η αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης κ. Καλυψώ Γούλα, σημείωσε, μεταξύ των άλλων, πως «η δημιουργία του Υπνωτήριου Αστέγων αποτελεί δράση για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων. Το υπνωτήριο θα φιλοξενεί προσωρινά άτομα που το έχουν ανάγκη από τις 7.00 το βράδυ μέχρι τις 8.00 το πρωί. Οποιοσδήποτε χρειαστεί βοήθεια, θα μπορεί να τη ζητήσει. Γι' αυτό το σκοπό, θα υπάρχει μια κοινωνική λειτουργός, δύο διοικητικοί υπάλληλοι, τέσσερις καθαρίστριες, φύλακες και ομάδα εθελοντών.»

Ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρούπολεως, Βαρνάβας, κάνοντας λόγο για το Υπνωτήριο, επισήμανε: «Η Δυτική Θεσσαλονίκη είναι μια ξεχασμένη περιοχή. Η δημιουργία του Υπνωτήριου Αστέγων είναι μια θετική ένδειξη πως αυτή η ιστορική περιοχή θα βρει το βηματισμό της».

Τέλος, ο εκπρόσωπος του ΑΡΣΙΣ κ. Νίκος Γαβαλάς έκανε, μεταξύ των άλλων, τις παρακάτω δηλώσεις: «Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγουμε στο προσωρινό υπνωτήριο, που λειτούργησε στο φιλοξενείο του Παπάφειου (Φεβρουάριος 2013- Σεπτέμβριος 2013), σε συνεργασία πάντα με το Δήμο Θεσσαλονίκης, φιλοξένησε περίπου 170 άστεγους συνολικά, ενώ είχαμε γύρω στα 50-60 άτομα κάθε βράδυ».

Επομένως, αντιλαμβάνεται κανείς την αναγκαιότητα της λειτουργίας και το πλήθος των ανθρώπων που θα φιλοξενηθούν μέσα στον τρέχοντα μήνα, από το νέο Υπνωτήριο, το οποίο αναμένεται να ανοίξει τις πύλες και την αγκαλιά του από μέρα σε μέρα. Πατάι δεν πρέπει να λησμονούμε πως και οι άστεγοι είναι άνθρωποι, με ανάγκες, καρδιά και ευα σθησίες...