

▶ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ

## *Η Θεσσαλονίκη σπάει τα ταμπού*

Σελίδες Α20-21

## στην συμπρωτεύουσα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ

# «Σπάμε ταμπού και μικροσυμφέροντα»

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης είναι πλέον «φιλαράκι» με τον κ. Ανθιμο και στηρίζει τον κ. Στουρνάρα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  
ΝΙΚΟΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

**Δ**εν δίστασε, παρά την ηλικία του, να φωτογραφηθεί ημίγυμνος επιδεικνύοντας σε κοινή θέα τα τατουάζ του μόνο και μόνο για να ενισχύσει το Ασυλο του Παιδιού. Τα έβαλε κατά καιρούς (και καμαρώνει γι' αυτό) με δεξιούς, κεντρώους, αριστερούς, αντιεξουσιαστές, χρυσαυγίτες και με τον Δεσπότη προκειμένου να κάνει πράξη τις ιδέες του. Στηρίζει όσο κανείς άλλος στη συμπρωτεύουσα το δικαίωμα των ομοφυλοφίλων να παρελάσουν στη Θεσσαλονίκη αλλά και για να περάσει από τη Βουλή το σύμφωνο συμβίωσης. Στηρίζει την Κεντροαριστερά αλλά δεν συμμετέχει σ' αυτήν. Είναι ένας από τους βασικούς πυρήνες της κίνησης των πέντε δημάρχων. Τόλμησε να χαρακτηρίσει τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων «ανεπιθύμητους» στην πόλη του όταν πληροφορήθηκε ότι θα έρχονταν μόνο για λίγη ώρα στη Διεθνή Εκθεση. Μονίμως διαμαρτύρεται ότι η Πολιτεία έχει εγκαταλείψει την τοπική αυτοδιοίκηση. Και ίσως είναι ο μοναδικός δήμαρχος αυτή την εποχή που στηρίζει με φανατισμό τον κ. Ι. Στουρνάρα: «Εκτιμώ πολύ τον Γιάννη Στουρνάρα, είναι καλό παιδί, πρέπει να του αναγνωρίσουμε ότι βάζει συνεχώς το κεφάλι του στη φωτιά και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό» λέει.

Ο κ. Ι. Μπουτάρης ανακινώντας αυτές τις ημέρες την υποψηφιότητά του για τις δημοτικές εκλογές δηλώνοντας ανεξάρτητος, αν και γνωρίζει πολύ καλά ότι ήδη τον στηρίζουν και το ΠΑΣοΚ και η ΔΗΜΑΡ και πιθανότατα ο Μητροπολίτης κ. Ανθιμος: «Ξέρετε, παρά την αρχική μας αντιπαράθεση, τώρα με τον Σεβασμιότατο είμαστε φιλαράκια. Εριξα εγώ νερό στο κρασί μου, έριξε και αυτός, κατεβάσαμε τα κεφάλια μας και τους τόνους και τα βρήκαμε. Δεν θέλει πολύ "Κύριε ελέησον". Μας ενώνουν άλλωστε οι προσπάθειες που κάνουμε για το καλό της πόλης» λέει.

### «Δεν θα τους παρακαλέσω»

Ο κ. Μπουτάρης γνωρίζει επίσης ότι η γνώμη των πολιτών για τους πολιτικούς και κυρίως για τα κόμματα δεν είναι η καλύτερη και έτσι δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επιδιώξει στήριξη από κανέναν: «Δεν θα πάω εγώ να τους παρακαλέσω να με στηρίξουν. Οποιος θέλει να με στηρίξει είναι ευπρόσδεκτος». Αλλά αισθάνεται ήρεμος τη στιγμή που πληροφορείται ότι ούτε η ΝΔ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ακόμη υποδείξει υποψήφιο δήμαρχο ο οποίος θα έχει τόσο μεγάλη αναγνωρισιμότητα και εμπειρία όπως αυτός. Οι συνεργάτες του τον χαρακτηρίζουν «επαναστάτη» δήμαρχο, κάτι όμως που ο ίδιος δεν παραδέχεται λέγοντας ότι απλώς κάνει τη δουλειά του.

«Είμαστε η αντι-Κερατέα» λέει «με την έννοια ότι σπάμε τα ταμπού που ηγάζουν συνήθως από τα εκατέρωθεν ιδεολογικά άκρα και εκχωρούμε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, που είναι η πολιτική νομιμοποίηση, στην υπόθεση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Προωθήσαμε την πόλη στις τουριστικές περι-

**Β** «Είμαστε η αντι-Κερατέα με την έννοια ότι σπάμε τα ταμπού που ηγάζουν συνήθως από τα εκατέρωθεν ιδεολογικά άκρα και εκχωρούμε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, που είναι η πολιτική νομιμοποίηση, στην υπόθεση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Εχουμε επίσης υποστηρίξει την αναβάθμιση της διακυβέρνησης καθοριστικών φορέων για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ερχόμενοι σε σύγκρουση με τα τοπικά μικροσυμφέροντα που θίγονται»

οχές της Τουρκίας και του Ισραήλ, παρά τις έντονες αντιδράσεις κυρίως των αυτοχαρακτηριζόμενων δεξιών της πόλης. Υπερασπιστήκαμε την κατασκευή του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) της Νέας Ευκαρπίας. Εχουμε επίσης υποστηρίξει την αναβάθμιση της διακυβέρνησης καθοριστικών φορέων για τη μεσο-μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή διαδικασία της Θεσσαλονίκης, όπως ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης και τα ΑΕΙ της πόλης, ερχόμενοι σε σύγκρουση με τα τοπικά μικροσυμφέροντα που θίγονται». Αυτές οι συγκρούσεις με τα «μικροσυμφέροντα», όπως χαρακτηρίζει τις οργανωμένες αντιδράσεις κομμάτων, ομάδων και πολιτών εναντίον του, είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Και ποιος δεν θυμάται τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για την ανακαίνιση της οικίας του Κεμάλ Ατατούρκ ή για τη συμφωνία για απευθείας πτήσεις από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη των Τουρκικών Αερογραμμών; Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι το οικονομικό. Τι κάνει γι' αυτό και πώς βρίσκει πόρους μεσοσύσης της κρίσεως;

### Διαγωνισμός καινοτομίας

«Ενεργούμε εν υπνώσει περιουσιακά στοιχεία της πόλης, όπως η παρουσία του CEDEFOP, της οργάνωσης δηλαδή της ΕΕ της επιφορτισμένης με την έρευνα και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών στην επαγγελματική κατάρτιση, της μοναδικής παρεμπιπτόντως οργάνωσης της ΕΕ με έδρα την Ελλάδα. Λειτουργούμε ως καταλύτης για την ανάπτυξη της καινοτό-

μου επιχειρηματικότητας. Ενδεικτικά, σε συνεργασία με το διεθνές κύριος Open Knowledge Foundation και την Ερευνητική Ομάδα του Urenio του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οργανώνουμε διαγωνισμό με τίτλο "Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη: apps4thessaloniki" για πρώτη φορά στην Ελλάδα, που στοχεύει στην ενεργοποίηση του δυναμικού της πόλης για τη δημιουργία εφαρμογών web και κινητών τηλεφώνων. Αποτέλεσμα; Θα βελτιώσουν τη λειτουργία της πόλης παρέχοντας στους κατοίκους, στους επισκέπτες και στις επιχειρήσεις νέες καινοτόμες υπηρεσίες». Κατά τον κ. Μπουτάρη, «μεσοπρόθεσμα στο μαχαίρι – η πολιτική νομιμοποίηση που έχουμε – πρέπει να προστεθεί το καρπούζι, οι ευρείες γεωγραφικές, διοικητικές και κανονιστικές αρμοδιότητες». Αλλωστε, όπως επισημαίνει, «ο Μητροπολιτικός Δήμος Θεσσαλονίκης με αποκλειστική ευθύνη για τον χωροταξικό σχεδιασμό της πόλης είναι ο απαραίτητος θεσμός για την αναπτυξιακή πορεία της πόλης».

Χρησιμοποιεί με κάθε τρόπο τους χορηγούς για να αναπτύξει το πρόγραμμά του αφού λόγω της κρίσης δεν υπάρχουν χρήματα. Για παράδειγμα, η ΔΕΘ ανέλαβε ένα μεγάλο μέρος της χριστουγεννιάτικης φωταγώγησης της πόλης η οποία θα συμπληρωθεί από ένα παραβάκι με λαμπρότητα στον κόλπο του Θερμαϊκού. Η συνεργασία του με διάφορες ΜΚΟ είναι συνεχής. Ως παράδειγμα οι συνεργάτες φέρνουν το «Υπνωτήριο Αστέγων» για το οποίο ξόδεψαν χρήματα η Φιλότητος Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, το Ίδρυμα Νιάρχος και μια ΜΚΟ.



«Η Πολιτεία όσο πάει απογυμνώνει την τοπική αυτοδιοίκηση. Μας άφησε εντελώς μόνους. Το κράτος, σας λέω, μας έχει ευνοήσει» διαμαρτύρεται ο κ. Ι. Μπουτάρης

### ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

## «Να τα βρουν ο Τσίπρας με τον Σαμαρά»

Ο κ. Μπουτάρης παραμένει ένας ιδιόρρυθμος πολιτικός, πάντοτε επικριτικός προς την εκάστοτε εξουσία: «Η Πολιτεία όσο πάει απογυμνώνει την τοπική αυτοδιοίκηση. Μας άφησε εντελώς μόνους. Πρώτα με την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, εν συνεχεία με τους σχολικούς φύλακες και τις περικοπές στον αριθμό των δημοτικών υπαλλήλων. Το κράτος, σας λέω, μας έχει ευνοήσει και θέλω να πω ότι ενεργεί αντιουτονομητικά, κατά παράβαση του άρθρου 102 του Συντάγματος».

Όσο για την κίνηση των «58» για την Κεντροαριστερά, τον βρίσκει απόλυτα σύμφωνο αλλά δεν θέλει να αναμειχθεί διατηρώντας την πολιτική αυτονομία του: «Να σας πω όμως τι λείπει στην πολιτική ζωή του τόπου; Απουσιάζει η συναίνεση, η συνεργασία. Αντί ο Σαμαράς να φωνάζει τον Τσίπρα ή ο Τσίπρας να φωνάζει τον Σαμαρά και να του πει "έλα να τα βάλουμε κάτω, να βρούμε λύση για την πατρίδα", δεν το κάνει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί στη Γερμανία να τα βρήκαν οι κεντροδεξιοί με τους σοσιαλδημοκράτες και να μην μπορεί να τα βρει ο Τσίπρας με τον Σαμαρά. Αυτό είναι το λυπηρό».

Ο κ. Μπουτάρης είπε ακόμη για τον κ. Σαμαρά και για τον κ. Τσίπρα: «Ο Σαμαράς για μένα αποτελεί έκπληξη. Διαπίστωσα ότι έχει κάνει στροφή 180 μοιρών από τις θέσεις του. Δεν ασχολείται όμως τόσο με τα εσωτερικά όσο με τους δανειστές και το μνημόνιο. Αλλά φαίνεται ότι πάει καλά αφού μπόρεσε να μπλοκάρει το ΔΝΤ σε πολλά μέτρα που ζητούσε. Δεν καταλαβαίνουν οι δανειστές μας ότι έχουμε στεγνώσει». Τον κ. Τσίπρα τον χαρακτηρίζει «νέο πολιτικό αλλά λαϊκιστή»: «Πετάει συνθήματα λαϊκίστικα που πιάνουν». Λέει πάντως ότι ο κ. Τσίπρας καθόλου δεν του θυμίζει Ανδρέα Παπανδρέου, όπως πολλοί είχαν υποστηρίξει: «Ο Ανδρέας δεν ήταν υποτελής, είχε προσωπικότητα, μόρφωση. Ο κ. Τσίπρας δεν έχει τον κοσμοπολιτισμό που είχε ο Ανδρέας».