

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΠΙΚΟΣ

Ο Γεώργιος Μπίκος γεννήθηκε στο Ξηροχώρι Θεσσαλονίκης το 1926. Ο πατέρας του Δημήτριος Μπίκος και η μητέρα του Όλγα ήταν αρχικά κτηνοτρόφοι και όταν άρχισε να εφαρμόζεται η μηχανική καλλιέργεια της αγροτικής γης, μεταστράφηκαν στη γεωργία.

Ο Γεώργιος Μπίκος αποφοίτησε από το 4^ο Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ., έχοντας ως συμπαραστάτη τον αδερφό του, ο οποίος μετά την εκδημία του πατέρα τους, είχε αναλάβει τη φροντίδα όλης της οικογένειας.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στεγάστηκε στο Χριστιανικό Οικοτροφείο «Απόστολος Παύλος», το οποίο χρησιμοποιούσε για τις ανάγκες του τους τρεις τελευταίους ορόφους του κτιρίου της «Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης) στην οδό Αγίας Σοφίας 38. Το Οικοτροφείο αυτό τελούσε υπό τη διεύθυνση του Αθανασίου Φραγκόπουλου και υπό την πνευματική εποπτεία και καθοδήγηση του πατρός Λεωνίδα Παρασκευόπουλου.

Κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, το 1948, φονεύθηκε ο αδελφός του στη μάχη του Κιλκίς, γεγονός το οποίο οδήγησε τον Γεώργιο Μπίκο στην ανάληψη της φροντίδας και προστασίας της μητέρα του, της χήρας του αδελφού του και των ανήλικων παιδιών της. Παρά τις υφιστάμενες δυσκολίες και τον αγώνα της καλλιέργειας του οικογενειακού κτήματος, έκτασης 600 περίπου στρεμμάτων, για λόγους βιοπορισμού, συνέχισε τις σπουδές του, τις ολοκλήρωσε και ακολούθως ειδικεύθηκε στην Παιδιατρική.

Το 1955 νυμφεύθηκε, απέκτησε τέσσερις γιους και τρεις κόρες, εξακολουθώντας, επί σειρά ετών, να φροντίζει την πατρική του οικογένεια, μέχρι την ενηλικίωση και την τακτοποίηση των ανιψιών του.

Ο Γεώργιος Μπίκος υπήρξε ένας βαθύτατα θρησκευόμενος άνθρωπος με βιωματική αγάπη για την Εκκλησία και με στενούς δεσμούς με διάφορες Χριστιανικές Οργανώσεις. Διετέλεσε κυκλάρχης στους φιλικούς κύκλους και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Χριστιανικής Οργάνωσης «Αγάπη του Χριστού», την Πρόεδρο της οποίας παιδίατρο Αγγελική Τσαούση συνέδραμε στο έργο της λειτουργίας παιδιατρείου για άπορα παιδιά. Υπήρξε, επίσης, ιδρυτικό μέλος της Αδελφότητας «Ορθόδοξος Εξωτερική Ιεραποστολή», η οποία αρχικά έφερε την επωνυμία «Φίλοι της Ουγκάντα» και διετέλεσε κατά καιρούς Ταμίας, Γενικός Γραμματέας και Αντιπρόεδρος στα Διοικητικά της Συμβούλια.

Ο Γεώργιος Μπίκος εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης» για την περίοδο από τις 21 Μαρτίου 1976 μέχρι τις 19 Μαρτίου 1978. Επανεξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας στις 3 Μαρτίου 2002 και παρέμεινε στο συγκεκριμένο αξίωμα μέχρι τις 26 Ιουνίου 2003, οπότε κατέλαβε το αξίωμα του Αντιπροέδρου, το οποίο διατήρησε μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2004. Επανεξελέγη Αντιπρόεδρος για την περίοδο 24 Φεβρουαρίου 2004 έως 12 Μαρτίου 2006 και στις 12 Μαρτίου 2006 εξελέγη Πρόεδρος, θέση στην οποία θήτευσε επιτυχώς μέχρι της εκδημίας του το 2007.

Βιβλιογραφία

1. Οικογένεια Γ. Μπίκου. Βιογραφικό Σημείωμα για τον Γ. Μπίκο. Θεσσαλονίκη 2008.
2. Φ.Α.Α.Θ. Αρχείο περιόδου 1976-2007 (Επεξεργασία στοιχείων).
3. Φ.Α.Α.Θ. Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ. περιόδου 1976-2007 (Επεξεργασία στοιχείων).