

ΤΙΜΟΛΕΩΝ Ι. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

Ο Τιμολέων Μαυρουδής ήταν έλληνας υπήκοος. Ο πατέρας του Ιωάννης Μαυρουδής ή Μαυραδόγλου διατηρούσε εργοστάσιο μεταξουργίας, διετέλεσε αναπληρωματικός διερμηνέας του ρωσικού προξενείου της Θεσσαλονίκης και διέθετε ρωσική προστασία. Το 1845 διετέλεσε μέλος της Κοινοτικής Επιτροπής εξεύρεσης πόρων για τη λειτουργία των ελληνικών εκπαιδευτηρίων και το 1846 εξελέγη μέλος της Εφορείας των εκπαιδευτηρίων. Το 1847 εξελέγη μέλος της ευρείας Επιτροπής των Εκπαιδευτηρίων και το 1848 Έφορος των Εκπαιδευτηρίων. Το ενδιαφέρον για τα κοινά και οι αγώνες του για την προάσπιση των δικαίων του ελληνισμού επηρέασαν τη σκέψη του γιου του Τιμολέοντα, ο οποίος ακολούθησε το παράδειγμά του και ενεπλάκη δυναμικά στις δραστηριότητες της ελληνικής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης.

Ο Τιμολέων Μαυρουδής είχε ως επαγγελματική ενασχόληση τα ναυτιλιακά και το 1880 παντρεύτηκε τη Ρόζα Χαρίση, κόρη του πλούσιου εμπόρου από τις Σέρρες Γεωργίου Χαρίση.

Το 1878, μετά την αποτυχία του ελληνικού κινήματος στο Λιτόχωρο, συμμετείχε μαζί με τους Ι. Αυγερινό, Α. Παπαγεωργίου, Π. Χατζηλαζάρου και τον Επίσκοπο Κίτρος Νικόλαο στην περίθαλψη των προσφύγων από την περιοχή του Ολύμπου. Η συγκεκριμένη προσπάθεια τέθηκε υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης και υλοποιήθηκε με την οικονομική ενίσχυση της «Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης».

Το 1884 έθεσε υποψηφιότητα για τη δημογεροντία, αλλά δεν εξελέγη, λόγω της συμμετοχής του στο αντισυντεχνιακό ψηφοδέλτιο. Το 1883, μαζί με τον Νικόλαο Ρογκότη, μετέβη στην Αθήνα προκειμένου να παραστεί στους γάμους του διαδόχου Κωνσταντίνου, ως εκπρόσωπος της ελληνικής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Το 1892 εξελέγη μέλος της 24μελούς Κοινοτικής Αντιπροσωπείας και το 1899 διορίστηκε Επίτροπος του Αγίου Αθανασίου, καθώς και μέλος της Εφορείας του Χαρισείου Γηροκομείου.

Ο Τιμολέων Μαυρουδής εξελέγη Ταμίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης» για την περίοδο 7 Μαΐου 1890 έως 5 Ιουλίου 1892. Διετέλεσε Πρόεδρος της Αδελφότητας κατά την περίοδο 12 Μαΐου 1896 έως 17 Μαΐου 1898, συνεισφέροντας καθοριστικά στην αποπεράτωση των κοιμητηρίων της Αγίας Παρασκευής και μέλος του Δ.Σ. την περίοδο 17 Μαΐου 1898 έως 14 Μαΐου 1900. Στις 14 Μαΐου 1900 εξελέγη Ταμίας, θέση από την οποία παραιτήθηκε στις 14 Ιουνίου του ίδιου έτους, αντικατασταθείς από τον εκλεγέντα με αρχαιρεσίες Γρηγόριο Κεχαγιά.

Βιβλιογραφία

1. Βασδραβέλλης ΙΚ. (Επιμ.) Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας. Α΄ Αρχείον Θεσσαλονίκης (1695-1912). Θεσσαλονίκη 1952.
2. Καλαϊτζόγλου Σ. Κανονισμός της ελληνικής κοινότητας Θεσσαλονίκης. Γρηγόριος ο Παλαμάς 1992, 744:1047-1064.
3. Σαμαρτζίδης Χρ. Τιμολέων Μαυρουδής. Στο: Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, 1871-2000. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ. 2000:93.
4. Στογιόγλου Γ. Ο εν Θεσσαλονίκη ναός της Παναγούδας εξ ανεκδότων πηγών 1757-1905. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. 1974, 19:347-426.
5. Στογιόγλου Γ. Νέα στοιχεία για τα σχολεία της ελληνικής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης στην εποχή του Μητροπολίτη Ιερωνύμου (1841-1853). Θεσσαλονίκη 1985:29, 34, 36, 40, 41.
6. Τομανάς Κ. Χρονικό της Θεσσαλονίκης 1875-1920. Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκη – Νησίδες 1994:43, 90.

7. Φ.Α.Α.Θ. Αρχείο περιόδου 1890-1900 (Επεξεργασία στοιχείων).
8. Φ.Α.Α.Θ. Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ. περιόδου 1890-1900 (Επεξεργασία στοιχείων).
9. Χεκίμογλου Ε. Οι ενορίες της Θεσσαλονίκης. Εφημερίδα Μακεδονία, φύλλο 20^{ης} Αυγούστου 1995.
10. Χεκίμογλου Ε. Θεσσαλονίκη, Τουρκοκρατία και Μεσοπόλεμος. Θεσσαλονίκη 1996:185.
11. Χεκίμογλου Ε, Γεωργιάδου – Τσιμίνο Κ. Ιστορία της Επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη: Π.Ε.Ε.Β.Ε. 2004, Β1:196-198.

Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης