

## ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΜΑΝΙΩΤΗΣ

Ο Νικόλαος Μανιώτης γεννήθηκε στη Σούρπη Αλυρού του Νομού Μαγνησίας το 1911. Ο πατέρας του Δημήτριος Μανιώτης, μετά το πέρας των Βαλκανικών Πολέμων στους οποίους έλαβε μέρος προς εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, υπηρέτησε τη νεοσύστατη διοίκηση του ελληνικού κράτους στην ελεύθερη Θεσσαλονίκη, ως Γραμματέας του Πρωτοδικείου της πόλης.

Ο Νικόλαος Μανιώτης ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη μέση εκπαίδευση στο Β΄ Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης το 1930 και στη συνέχεια φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετά τη λήψη του πτυχίου και την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, ενεγράφη ως ασκούμενος δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Η κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου τον βρήκε νεαρό δικηγόρο στη Θεσσαλονίκη. Πολέμησε ως έφεδρος Ανθυπολοχαγός του πυροβολικού κατά των Ιταλών στην Αλβανία και κατά των Γερμανών στην ελληνοβουλγαρική μεθόριο. Μετά την απελευθέρωση στρατεύτηκε εκ νέου και προσέφερε τις υπηρεσίες του, κατά τον εμφύλιο πόλεμο, στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Στα ειρηνικά χρόνια που ακολούθησαν ο Νικόλαος Μανιώτης εργάστηκε ως δικηγόρος στο Εφετείο Θεσσαλονίκης και παντρεύτηκε την Ανδρονίκη Γρηγοριάδου, με την οποία απέκτησαν ένα γιο, το Δημήτρη, Καθηγητή, σήμερα, στη Νομική Σχολή Κομοτηνής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ο Νικόλαος Μανιώτης εξελέγη μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Φιλοπτώχου Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης» για τις περιόδους 19 Μαρτίου 1978 έως 23 Μαρτίου 1980 και 23 Μαρτίου 1980 έως 28 Μαρτίου 1982. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας τις περιόδους 28 Μαρτίου 1982 έως 11 Μαρτίου 1984 και 11 Μαρτίου 1984 έως 23 Μαρτίου 1986. Κατά τη δεύτερη περίοδο της Αντιπροεδρίας του και το διάστημα από 5 Ιουλίου 1984 έως 23 Μαρτίου 1986 άσκησε καθήκοντα Προέδρου, λόγω εκδημίας του τότε Προέδρου Αρχιμανδρίτου Γενναδίου Διακάκη. Ακολούθως, ο Νικόλαος Μανιώτης θήτευσε, εκλεγόμενος συνεχώς, Πρόεδρος της Αδελφότητας επί πέντε διετείς θητείες και ειδικότερα, τις περιόδους 23 Μαρτίου 1986 – 20 Μαρτίου 1988, 20 Μαρτίου 1988 έως 18 Μαρτίου 1990, 18 Μαρτίου 1990 έως 29 Μαρτίου 1992, 29 Μαρτίου 1992 έως 20 Μαρτίου 1994 και 20 Μαρτίου 1994 έως 11 Φεβρουαρίου 1996.

Ο Νικόλαος Μανιώτης, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του, καθιέρωσε την τέλεση ετησίου μνημοσύνου για τους αποδημήσαντες εν Κυρίω πρώην Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της Αδελφότητας. Καθιέρωσε, επίσης, την πραγματοποίηση ομιλιών από Καθηγητές Πανεπιστημίου και άλλες προσωπικότητες της πόλης με θεματολογία σχετική με το Μακεδονικό Αγώνα και την ιστορία της Φ.Α.Α.Θ. Τέλος, οικοδομήθηκαν επί της Προεδρίας του ξενώνες για τη στέγαση απόρων φοιτητών στην οδό Στ. Κυριακίδη και Αμυνταίου.

Απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη το 1995.

### Βιβλιογραφία

1. Μανιώτη Δ. Βιογραφικά στοιχεία του Νικολάου Μανιώτη. Ιδιόχειρο σημείωμα. Θεσσαλονίκη, 2000.
2. Σαμαρτζίδης Χρ. Νικόλαος Μανιώτης. Στο: Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης 1871-2000. Θεσσαλονίκη 2000:100-101.
3. Φ.Α.Α.Θ. Αρχείο περιόδου 1978-1996 (Επεξεργασία στοιχείων).
4. Φ.Α.Α.Θ. Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ. περιόδου 1978-1996 (Επεξεργασία στοιχείων).