

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος γεννήθηκε το 1948 στο προάστιο της Πάτρας Οβρυά, από Αχαιούς γονείς. Ο πατέρας του, ο ιερέας Σωτήριος Θεοδωρόπουλος και η μητέρα του, η πρεσβυτέρα Παρασκευή το γένος Δημητρακοπούλου τον γαλούχησαν με τα πνευματικά νάματα της ελληνορθόδοξης παράδοσης.

Ξεκίνησε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Δημοτικό Σχολείο Οβρυάς και τις συνέχισε στο 4^ο Γυμνάσιο και στο 4^ο Λύκειο Πατρών. Το 1967, κατόπιν επιτυχών εισαγωγικών εξετάσεων, ξεκίνησε τις σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ., τις οποίες ολοκλήρωσε το 1971, τυγχάνοντας, κατ' έτος, υποτροφίας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Κατά τα δύο πρώτα έτη των σπουδών του στεγάστηκε στο Χριστιανικό Οικοτροφείο «Απόστολος Παύλος», το οποίο χρησιμοποιούσε για τις ανάγκες του τους τρεις τελευταίους ορόφους του κτιρίου της «Φιλοπτώχου Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης» στην οδό Αγίας Σοφίας 38.

Μετά τη λήψη του πτυχίου του υπηρέτησε επί 30 μήνες ως έφεδρος Ανθυπολοχαγός στον ελληνικό Στρατό και ακολούθως εργάστηκε ως καθηγητής στο ιδιωτικό Γυμνάσιο «Φιλίππειο» και παράλληλα ως φροντιστής στο φροντιστήριο «Παιδεία» στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια διορίστηκε στη δημόσια εκπαίδευση και υπηρέτησε κατά σειρά στο Λύκειο Ιερισσού Χαλκιδικής επί τέσσερα έτη, στο 5^ο Λύκειο Καλαμαριάς επί ένα έτος και στις ελληνικές τάξεις του Moricke Schule της πόλης Backnang της τότε Δ. Γερμανίας ως υπεύθυνος των ελληνικών τάξεων επί πέντε έτη.

Κατά την παραμονή του στη Γερμανία, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές επί τέσσερα έτη στην παιδαγωγική, στα Πανεπιστήμια των πόλεων Esslingen και Ludwigsburg. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα υπηρέτησε στο 17^ο Λύκειο Θεσσαλονίκης επί 20 έτη, εκ των οποίων τα 10 ως Υποδιευθυντής και στο 2^ο Λύκειο Καλαμαριάς ως Διευθυντής.

Κλήθηκε τέσσερις φορές από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως μέλος της Επιτροπής των γενικών εξετάσεων για την επιλογή των εισακτέων στα πανεπιστήμια και πέντε φορές ορίστηκε ως Επόπτης σε ένα από τα δύο Βαθμολογικά Κέντρα της Θεσσαλονίκης, όπου βαθμολογούνται τα γραπτά των υποψηφίων φοιτητών. Επίσης, για περισσότερες από δέκα φορές επελέγη ως Μέλος, Γραμματέας ή Πρόεδρος Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου.

Ο Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος γνωρίζει άριστα τη Γερμανική και Γαλλική γλώσσα, λίγο τη Ρουμανική και παρουσιάζει αξιόλογο συγγραφικό έργο. Το δοκιμιακό του πόνημα «Η ελληνική παράδοση προϋπόθεση για την προστασία του περιβάλλοντος» έλαβε το Α΄ Βραβείο σε πανελλήνιο διαγωνισμό νέων επιστημόνων το 1980. Έχει συγγράψει, επίσης, δύο ακόμη δοκίμια με τίτλους «Η αρρυθμία του σύγχρονου πολιτισμού» και «Η έννοια παιδεία στη σύγχρονη Ελλάδα». Πλείστα άρθρα του έχουν δημοσιευθεί, κατά καιρούς, στα περιοδικά «Ευθύνη», «Οικονομικός Ταχυδρόμος», «Χριστιανική Φοιτητική Δράσις» και στις εφημερίδες «Ο Ελληνικός Βορράς» και «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, καθώς και στην εφημερίδα των Πατρών «Η Πελοπόννησος».

Κατά καιρούς του έχει ανατεθεί η ευθύνη της πραγματοποίησης διαλέξεων με θεματολογία, μεταξύ άλλων, «Η παιδεία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας», «Μακεδονικός Αγώνας: Το έθνος αναλαμβάνει τις ιστορικές του ευθύνες» και «Εθνική Αντίσταση: Από την αρχή της ως το τέλος».

Είναι νυμφευμένος με τη Σοφία το γένος Λογοθέτη, πατέρας τριών θυγατέρων, της Παρασκευής, της Ελένης και της Ελπίδας και παππούς, μέχρι σήμερα, έξι εγγονιών.

Ο Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος εξελέγη Αντιπρόεδρος της «Φιλοπτώχου Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης» στις 12 Μαρτίου 2006 και θήτευσε στο συγκεκριμένο αξίωμα μέχρι τις 30

Σεπτεμβρίου 2007. Την ημερομηνία αυτή εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση ως Πρόεδρος της Αδελφότητα, λόγω εκδημίας του τότε Προέδρου Γεωργίου Μπίκου και ολοκλήρωσε τη θητεία του στις 30 Μαρτίου 2008.

Βιβλιογραφία

1. Θεοδωρόπουλος Α. Αυτοβιογραφικό σημείωμα. Θεσσαλονίκη: 2008.
2. Φ.Α.Α.Θ. Αρχείο περιόδου 2006-2008 (Επεξεργασία στοιχείων).
3. Φ.Α.Α.Θ. Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ. περιόδου 2006-2008 (Επεξεργασία στοιχείων).

Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης